



Footprints



NIEUWSBRIEF

VAN DE WERKGROEP TRIBALE KUNST EN CULTUUR

NUMMER 1

10 DECEMBER 2012

Redactie Guus vd Boogaard < werkgroeptribalekunstencultuur@gmail.com >



Beste mensen,

Vandaag is het echt een beetje feest omdat de **allereerste nieuwsbrief** van onze nieuwe “Werkgroep Tribale Kunst en Cultuur” bij jullie in de bus glijdt.

In oktober hadden we besloten tot een **nieuwe vereniging**, en nu heeft de Werkgroep dus al gezicht gekregen in de **website** < www.tribalekunstencultuur.org > en vandaag dus ook in deze “Footprints”. Met deze stap is de e-berichtgeving vanaf nu onder redactie gekomen van Guus van den Boogaard.

Over de bedoeling van de Werkgroep kun je op de website meer lezen. Daar vind je ook aanwijzingen voor lidmaatschap / abonnement of proefnummers.: Ja, want we zijn op dit moment nog druk om ons **tijdschrift “Tribale Kunst en Cultuur”** op tijd klaar te krijgen – de bedoeling is om het eerste nummer van dit kwartaalblad in maart ’13 te laten verschijnen.

Maar voor dat zover is, hebben we nog een **bijeenkomst op 20 jan’13** (zie agenda)

Deze nieuwsbrief is nu éénmalig ook per post verzonden aan mensen van wie we het email adres niet (meer) hebben : Maak graag je **email adres** bekend bij ons!

Nu is deze nieuwsbrief nog breed verspreid, maar vanaf eind 2013 alleen aan leden. We hopen, dat jullie even enthousiast zullen worden als wij, en dat jullie je vrienden – klanten – bezoekers willen vertellen over deze nieuwe initiatieven.

Stuur hen graag deze email door, want met meer leden/abonnees kunnen we meer betekenen voor en door elkaar.

Marchinus Hofkamp, voorzitter

NIEUWS VAN DE WERKGROEP:

Op 6 oktober 2012 zijn de initiatiefnemers van de werkgroep Tribale Kunst en Cultuur voor het eerst bijeen geweest. De notulen van de eerste vergadering zijn inmiddels aan belangstellenden rondgestuurd en ze staan op de website. We hopen nu natuurlijk op nog meer positieve reacties.

De website is inmiddels online < www.tribalekunstencultuur.org >, aan het tijdschrift wordt gewerkt en dit is de eerste nieuwsbrief. Voor de naam van deze nieuwsbrief “Footprints” is gekozen omdat deze geschreven informatie de basis zal vormen voor snelle berichtgeving aan leden en belangstellenden. We staan open voor allerlei suggesties! < werkgroeptribalekunstencultuur@gmail.com >.

Op de website kun je vinden, hoe je lid kunt worden of proefnummers van ons tijdschrift kunt ontvangen.

*We willen deze nieuwsbrief zoveel mogelijk per e-mail verspreiden, mocht je deze brief per post ontvangen hebben, geef dan svp je e-mail adres door zodat wij je de volgende keer per e-mail kunnen bereiken. Voor leden zonder internetaansluiting kan "Footsteps" per post verzonden worden. Om het draagvlak van de werkgroep groter te maken vragen wij jou **deze nieuwsbrief door te sturen** aan geïnteresseerde vrienden, klanten, bezoekers.*

Van de bestuurstafel:

Besluitenlijst van de eerste oprichtingsvergadering en vorderingen daarin:

- Oprichting van een vereniging met de naam "Wergroep Tribale Kunst en Cultuur".
- **Adreslijst** : Om elkaar te kunnen bereiken, en te weten wie er in je buurt woont, wordt voor degenen die dat wensen een adreslijst opgesteld.
- **Ledenprofiel** : Voor wie dat wil is er ook de mogelijkheid om aanvullende gegevens als 'al dan niet zelf verzamelen', 'aandachtsgebieden', 'expertise' e.d. bij inschrijving te vermelden. Dit kan bij inschrijving met inschrijfformulier A2. Deze gegevens kunnen eventueel ook later in- of aangevuld worden. Voor de nodige dynamiek binnen de werkgroep zou het goed zijn van veel leden deze gegevens te ontvangen. De adreslijst, zo mogelijk met profielen zal alleen in besloten kring bekend zijn.
- **Contacten**: Er wordt gedacht aan meer onderlinge contactmogelijkheden en activiteiten (zoals huisbezoeken).

Wat betreft de huisbezoeken: deze zullen in eerste instantie op locaties worden georganiseerd, die wat centraler in het land liggen. Bij een groter ledental zal zeker gedacht kunnen worden aan regionale huisbezoeken (waar mensen van buiten de regio ook welkom zijn).

- **Website** : Een website werd als prioriteit beschouwd. Er wordt nog aan gewerkt, en hij staat inmiddels online < www.tribalekunstencultuur.org > Het begin is er, graag zouden wij jullie op- en aanmerkingen ontvangen. In de loop van 2013 zal een deel van de site 'besloten' worden door een inlogfunctie, dus afgedekt worden voor niet-leden. Dat zal o.a. met de notulen en verslagen gebeuren, maar nu tref je onder "Vergaderagenda's en Notulen" nog wel de notulen van 6-10-2012 aan.
- **Nieuwsbrief Footprints**: Er komt een digitale nieuwsbrief "Footprints", waarvan het eerste exemplaar voor jullie ligt ! < wergroeptribalekunstencultuur@gmail.com >. Met deze nieuwsbrief krijgen jullie zo actueel mogelijk de verenigingsactiviteiten toegemailed. Ook activiteiten van buiten de vereniging kunnen in deze nieuwsbrief een plaats krijgen. De laatste nieuwsbrieven zullen op de website te vinden zijn onder betreffend tabblad. Voor leden, die niet zijn aangesloten op het Internet bestaat de mogelijkheid om de nieuwsbrief per post te ontvangen – tegen de verzendkosten.

Een nieuwsbrief staat of valt met de aangeleverde informatie, dus als je iets tegenkomt dat ook voor andere leden interessant is, mail dat dan svp door naar:
< wergroeptribalekunstencultuur@gmail.com >

- **Tijdschrift**: Het tijdschrift van onze vereniging zal dezelfde naam dragen als de werkgroep, "Wergroep Tribale Kunst en Cultuur". Het wordt een kwartaalblad . We doen ons best om het eerste nummer al in maart 2013 te laten verschijnen, zodat 2013 al 4 nummers zal tellen. De

digitale versie van dit tijdschrift zal in de website te lezen zijn. Van iedereen, die de eerste nummers (ev. gratis) op proef wil ontvangen, zouden we graag het email- en postadres krijgen.

Dus geef je op via het inschrijfformulier op de website < www.tribalekunstencultuur.org > en vermeld dan, of het een aanmelding voor lidmaatschap/abbonement betreft (formulier A1), of een aanvraag voor de eerste proefnummers (formulier B) – de voorraad is beperkt.

- **Jaarlijkse bijdrage lidmaatschap/contributie:** deze zal 35 euro bedragen (echtparen 50 euro). Abbonement en lidmaatschap zijn gekoppeld : Als lid ontvang je het blad, en als abonnee ben je lid (ook al denk je nu misschien nooit bij een bijeenkomst te zullen komen, maar wie weet zien we je toch nog eens. Voor leden/abonnees buiten Nederland zijn aangepaste regelingen getroffen : zie de website.

Activiteiten Intern :

Bijeenkomst voor leden en aankomend leden : Op zondag 20 januari 2013 zijn jullie van harte uitgenodigd voor een vergadering/ huisgezoek te Apeldoorn bij dhr en mw Hofkamp. De ruimte is natuurlijk beperkt, zodat bij grote belangstelling leden voorrang krijgen boven hen die nog geen lid zijn. Voor deze meer centrale locatie is weer gekozen, omdat het aantal ingeschreven leden nog klein is. Hieronder vind je de agenda van deze bijeenkomst. Indien je van plan bent om te komen, mail dan even naar < gienusart@gmail.com > (of eventueel telefonische opgave 055-3558595).

Agenda van de bijeenkomst op 20-01-2012 te Apeldoorn

- 10.30 uur Welkom met 'aangeklede' koffie
- 11.00 uur Opening
- notulen van de vorige vergadering
- voortgang – website – nieuwsbrief – tijdschrift – ledental - financiële situatie
- ideeënlijst prioriteren : aan welke volgende ideeën gaan we nu voorrang geven?
- Hoe gaat het bestuur er uit zien?
- Rondvraag
- 13 uur Sluiting

- 13 uur Lunch
- Voordracht met beelden & lichtbeelden over "Transformatie" – magische vormveranderingen in de tribale kunst.
- Napraten aan de hand van de getoonde objecten – vrij tot elk commentaar.

Activiteiten Extern :

Museale exposities

- **Vanaf 30 nov '12 - Tropenmuseum Amsterdam :** "Onverwachte ontmoetingen - Verborgene verhalen uit eigen collectie"

- **Vanaf 16 dec '12 tm 21-04- '13 - Afrika Museum Berg en Dal:** "Faces of Afrika". In 2011 reisde fotograaf Mario Marino (Oostenrijk, 1967) naar de Omo vallei in Zuid-Ethiopië, nabij de grens tussen Kenia en Soedan. Zijn ontmoetingen op straat en op de markt resulteerde in een indrukwekkende serie portretten van mensen die behoren tot zeven kleine bevolkingsgroepen: Surma, Karo, Hamar, Borena-Oromo, Tsimaw, Mursi en Erbore.



dansende Hamar/ Omovallei / Ethiopië - foto Guus van den Boogaard

- 14 dec tm 14 april'13 – *Nieuwe Kerk Amsterdam* : *Indianen, Kunst & Cultuur tussen Mythe & Realiteit*

Veilingen op komst:

- 11 dec '12 Parijs : Christies www.christies.com/sales/art-africain-et-oceanien-december-2012/
- 9 maart '13 Würzburg: Zemanek-Münster : www.tribal-art-auktion.de/en/auctions/

Beurzen op komst :

- 19 tm 27 jan '13 : BRAFA'13 te Brussel < www.brafa.be >
- 8 tm 10 febr '13 : *San Francisco Tribal & Textile Arts Show*
- 16 & 17 maart '13 : *Verzamelaarsbeurs in HomeBox te Nieuwegein (voorheen Veemarkthallen)*
- 13 & 14 april '13 : *VerzamelaarsJaarbeurs te Utrecht*

Muziekfestivals op komst:

- *Vanaf 8 tm 22 febr '13 : Festival au Désert – door de bezetting van Noord-Mali nu niet in Timbouchou, zijn het programma en de locaties van dit festival aangepast : het Festival trekt als 'Caravane' langs verschillende plaatsen. Te beginnen met 2 dagen in Kobeni, Mauretanie en eindigend met 3 dagen in Oursi, Burkina Fasso.*
< <http://www.festival-au-desert.org/> >
- 14 tm 17 febr '13 : *Sauti za Busarahttp - Zanzibar* < www.busaramusic.org/festivals/2013/ >
- 12 tm 17 febr '13 : *Festival sur le Niger – Segou* < www.festivalsegou.org >. Op 14 febr passeert hier ook bovengenoemde 'Caravane' en is er dus een combi-programma.

Vernissages bij leden : nog niet gemeld

Overig Nieuws:

Sluiting: Het Afrikacentrum in Cadier en Keer gaat eind dit jaar dicht. Sinds 1965 is het museum gevestigd in een klooster van de Sociëteit van Afrikaanse Missiën. De paters kunnen de lasten van het enorme gebouw niet langer dragen en zijn op zoek gegaan naar een projectontwikkelaar. Die wil er een woon-zorgcomplex van maken. Het Afrikacentrum is daarom vóór 1

januari volgend jaar op zoek naar een nieuwe locatie in de omgeving, waar de collectie over kunst en cultuur uit Afrika kan worden ondergebracht. De 5 medewerkers van het museum is inmiddels ontslag aangezegd. Limburg (en dus Nederland) verliest daarmee een belangrijk etnografisch museum- en contactcentrum.

Boeken

Buitenkans: Gezien bij De Slegte: Van J.L. Grootaers, UBANGI, een erg mooi en interessant boek over cultuur en kunst van Centraal Afrika (rond de rivier de Ubangi), €39,95 in de winkel (soms is bestellen via internet bij De Slegte inclusief verzendkosten aanmerkelijk goedkoper!).

Dergelijke 'buitenkansjes' komen in de toekomst alleen op het besloten deel van deze site.

Het bestuur van de werkgroep wenst u fijne feestdagen en alle goeds voor 2013



**LATEN WE NIET OVER DROOGTE PRATEN, ZOLANG DE LAATSTE KALEBAS
MET WATER NOG NIET AANGESPROKEN IS.**

SPREUK: YORUBA/NIGERIA

Mocht je geen belangstelling hebben voor de activiteiten van de Werkgroep Tribale Kunst en Cultuur, meld dat dan graag bij <gjenusart@gmail.com > zodat we je kunnen uitschrijven uit ons bestand.