



## Ganesha, opruimer van obstakels in het leven

Ganesha is in het hindoeïsme de godheid met het hoofd van een olifant. Hij is de god van de kennis en wijsheid én de beschermheilige van de reizigers. Ook is hij de opruimer van obstakels in het leven.

Dit beeld – 89 cm hoog en 165 kg zwaar – is ongeveer 1000 jaar oud. De figuur is gesneden uit zandsteen. In zijn vier handen houdt hij een strijdbijl (*paraśu*), een schaal met snoepgoed (*modakapatra*), een rozenkrans en zijn afgebroken slagatand. Met zijn slurf neemt hij een snoepje uit de schaal. De god draagt armbanden, beugels en een inosant hoofddeksel bezet



De staat Orissa, gelegen in het Noordoostelijke deel van India.

met parels. Hij wordt aan de top geflankeerd door hemelse muzikanten en vliegende slingerdragers. Aan zijn voeten is een rat of muis te zien: Ganesha's rijdier (*vahana*).

Het beeld is afkomstig uit de Indiase staat Odisha – tot november 2011 Orissa geheten – gelegen in het noordoostelijke deel van het land en grenzend aan de Golf van Bengalen.

Hindoes vormen er de grote meerderheid van de bevolking. Het strenge kastestelsel is gelijk aan die van de andere staten in het oosten van India.