



1. De markt van Baouké



2. Kora speler in Elmina (Ghana)

## Het einde van het kauritijdperk

Roos Koch

Er zijn van die zeldzame momenten, dat je verleden en toekomst tegelijk beleeft. Roos ervoer dat een keer op de markt, bij de Baule.

*Het was in het tweede nummer van 2013 van ons tijdschrift dat Gi Mateusen een interessant artikel schreef over kaurischelpen. Roos Koch woonde van 1968 tot 1972 in Ivoorkust. Zij maakte nog mee dat er met kauri's betaald werd en het contrast met een 20ste eeuwse gebeurtenis is haar altijd bijgebleven. Roos woonde met haar man, een landbouwkundige, in een dorpje vlakbij de hoofdstad Abidjan.*



3. Venetiaanse Millefiori en gewonden kralen

Het dorpje waar wij woonden heet Adiopodoumé, maar werd ook wel “km 17” genoemd, omdat het op die afstand van de hoofdstad lag. In het begin moest ik erg wennen aan Afrika en de Afrikanen, want als je vanuit een Limburgs dorp verplaatst wordt naar een grote stad als Abidjan eist dat wel iets van je aanpassingsvermogen. Het is er warm en vochtig, er zijn slangen, mieren en kakkerlakken en je bent ver van familie en vrienden. Aanvankelijk had ik geen enkele affiniteit met Afrikaanse beelden en maskers. Ik was er bang van. Wekelijks ging ik naar Abidjan om boodschappen te doen. Daar waren de meest moderne supermarkten met een schitterend aanbod aan Franse producten -

onze Hollandse supermarkten zouden er nu nog jaloers op zijn. Als ik mijn boodschappen in de auto had, permitteerde ik me nog een uitstap naar de markt van Treichville. De markt waar de Ivorianen hun inkopen deden. Langzaam begon ik in de bekoring te komen van hun leven, hun producten, de kleuren en de geuren, de stoffen, de beeldjes, de armbanden, het afdingen, het ‘petit cadeau’ dat ik kreeg als ik niet genoeg had afgedongen! Groot respect kreeg ik voor de Afrikaanse vrouw, die met een kind aan haar borst handelde in bananen en sinaasappels en nog altijd een grapje maakte met die witte vrouw. Op de eerste verdieping van die markt vond ik kralen, grote tafels vol met prachtige kralen. Ik kocht ze, omdat ik ze mooi vond