

‘Schild van een Atjeeër’

Dit schild lijkt op de schilden van de Dayak uit Borneo. Het is echter in 1876 buitgemaakt in Atjeh (Sumatra).

Deze Indonesische provincie verzette zich tijdens de Atjeh-oorlog (1873-1914) fel tegen de Nederlandse expansie. In deze oorlog verloren meer dan 100.000 mensen het leven. De tekst op het etiket (rechts onder) op het schild getuigt op onderkoelde wijze van die dramatische strijd: *‘Schild van den Atjeher die in dec. 1876 den le luitenant Regensburg in de benteng (versterking) Lemboe deed sneuvelen. Atjinees ook dood.’*



Het schild heeft een knik naar voren met een hoek van 15 graden. Aan de achterkant zit in het midden van de knik een handvat.

De beschildering bestaat uit een gestileerde kop met twee ogen en een mond overlopend in een neus.

Boven en onderaan zijn vezels gevlochten, dwars door het schild gestoken en om de zijkant gewonden.

Rijksmuseum.

Schild van Atjeeër.

Vervaardigd vóór 1877 in Atjeh.

Materiaal: beschilderd hout, papier en plantenvezels

Afmetingen:

131,5 cm x 34,5 cm x 5,5 cm

Schenking van A.C. baron

Snouckaert van Schauburg,

Den Haag