



De Selk'nam van Vuurland

Deze foto werd bijna een eeuw geleden genomen door Martin Gusinde. Deze in 1886 in Polen geboren missionaris maakte vooral naam als antropoloog in Terra del Fuego (Vuurland), een archipel in de zuidelijkste punt van het Zuid-Amerikaanse continent. Tussen 1918 en 1924 reisde hij vier keer naar Patagonië om de daar wonende indianen, de Selk'nam, te leren kennen. Hij integreerde min of meer in de Selk'nam (ook wel Onawo of Ona genoemd), nam deel aan het dagelijks leven en mocht als een van de eersten aanwezig zijn bij de initiatieriten (*Hain*) van dit volk.

De lichamen van de jonge ingewijden waren bedekt met witte of zwarte tekens op een fel rode ondergrond. Zo belichaamden ze onder meer Ulen, de nar, Tanu, de half-man-half-

vrouw-geest of Télil en Shénu, de geesten van hemel, regen en wind.

De zich, ondanks het barre klimaat, spaarzaam kledende Selk'nam kwamen pas tegen het eind van de 19e eeuw in contact met westerlingen en Europeanen. Toen deze kolonisten op zoek gingen naar goud en landbouw en veeteelt (schapen) introduceerden ging, dit ten koste van de oorspronkelijke bewoners. De cultuur verdween en hoge sterftcijfers deden de rest. Aan het begin van de 20e eeuw waren er nog slechts een paar honderd Selk'nam over. De laatste stierf in 1974.

Bronnen

Martin Gusinde, *Begegnungen auf Feuerland*
Tentoonstellingscatalogus *Géométries Sud*, Parijs
Wikipedia