

**Pim Smit** 12 juni 1980  
**Machu Picchu**

Vanaf het dorpje Aguas Calientes (Warm water) is het ongeveer 30 minuten lopen naar het beginpunt van een pad dat steil de berg oploopt naar Machu Picchu in Peru. Het bergpad is opgetrokken uit keien en vergt anderhalf uur trap treden bestijgen om de voormalige Incastad te bereiken.

Ik was er in 1980 met nog een paar ruïne-liefhebbers die de zware klim wel wilden afleggen.

De stad ligt op 2400 meter hoogte en is in het begin van de 15de eeuw gebouwd waarschijnlijk als buitenverblijf voor koning Pachacuti en ongeveer 750 hooggeplaatste personen. Alle uit granieten stenen opgetrokken huizen en verblijven moeten met enorm veel mankracht gebouwd zijn, daar de Inca's het wiel niet kenden.

Na de Spaanse verovering van Peru in het begin van de zestiende eeuw werd de stad verlaten. De reden is tot op heden onduidelijk daar de Spanjaarden Machu Picchu nooit ontdekt hebben. Pas in 1911 werd de met bomen overwoekerde stad herontdekt door historicus Hiram Bingham. Een jaar later keerde hij met een deskundige van *National Geographic* terug en werd een begin gemaakt met het uitgraven van de stad. Na een publicatie in het magazine *National Geographic* werd de Incastad wereldnieuws.

Sinds 1983 is Machu Picchu opgenomen op de werelderfgoedlijst en bezoeken ruim 1,4 miljoen bezoekers per jaar de belangrijkste toeristische attractie van Peru. De entree is tegenwoordig via een gerieflijke busrit van 30 minuten te bereiken.





Foto Pim Smit