

# Rijk getooide mannen

In de westerse wereld houden de meeste mannen het – als het op het dragen van sieraden aankomt – bij een (trouw)ring en af en toe een halsketting, vaak onder de kleding verborgen.

Mannen uit andere culturen waren er veel minder terughoudend in, getuige deze oude Ansichtkaarten.

Boven van links naar rechts:

Jongeman van Madagaskar, man uit Madula, Congo en een man van het Pende-volk eveneens uit Congo.

Onder van links naar rechts: Diola of Jola uit Senegal, een Marind-Anim krijgsman uit Piem, Nieuw-Guinea, een chef van Malaita van de Salomon-eilanden en een Orang Boromesso-man uit Centraal Nieuw-Guinea.





