

## VADERLANDSE GESCHIEDENIS



# ‘De eerste roodhuiden en boschnegers in levende lijve in Europa’

**Honderdveertig jaar geleden werd op 1 mei 1883 in Amsterdam de *Internationale Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling* geopend.**

**Het hoofddoel van deze tentoonstelling was de uitbreiding van de handelsbetrekkingen, met name de handel tussen het moederland en haar koloniën.**

Deze eerste internationale koloniale tentoonstelling ter wereld, waar achtentwintig verschillende landen aan deelnamen, werd gehouden op het terrein achter het in aanbouw zijnde Rijksmuseum, het huidige Museumplein. In het Koloniale Gebouw, pronkstuk van de tentoonstelling, waren naast diverse producten uit ‘de Oost en de West’ ook

Groepsportret van Arowakken en Caraïben op de tentoonstelling in Amsterdam.

Opvallend is dat ze extra zijn aangekleed met onder meer veren hoofdtoeien, waarschijnlijk om ze er als stereotype indianen uit te laten zien.

**De enige witte man is gekleed als een ‘circusdirecteur.’**

Foto: Rijksmuseum Amsterdam

Fotograaf: Friedrich Carel Hisgen

diverse ‘inheemsen’ uit deze koloniën in levende lijve te zien (lees tentoongesteld).

In de *Catalogus der Afdeling Nederlandsche Koloniën* werd deze uit Suriname afkomstige groep mensen, als volgt aangekondigd: ‘Uit West-Indië wordt verwacht een troep inboorlingen, deels uit roodhuiden en boschnegers, deels uit Karboegers en verdere gekruiste rassen bestaande. Over de roodhuiden en boschnegers het volgende: Voor zoover ons bekend is, zullen deze roodhuiden, behorende tot de Arowakken, de eersten zijn van dezen volksstam, die naar Europa worden overgebracht. Zij bewonen het binnenland van Guyana. De Arowakken zijn zachtzinnig en goedaardig van karakter en veel vredelievender van aard dan de andere Indianen die men in Guyana aantreft.’